

Beginzinnen

Als je de beginzinnen in de boeken die je hebt uitgezocht niet mooi vindt, of je hebt geen boeken bij de hand, dan kun je ook de zinnen hieronder gebruiken. Heb je een fantastische beginzin bedacht, laat me dat dan vooral weten, dan voeg ik hem aan het rijtje toe!

1. De auto reed met gierende banden de hoek om.
2. Melle keek om zich heen, hij had geen flauw idee waar hij was.
3. Ze gooide de steen omhoog in haar hand, hief haar hand naar achteren en gooide zo hard ze kon.
4. Waar had ze haar mobieltje nu weer gelaten?
5. Het waren er 25, 25 lieveheersbeestjes.
6. Het was een pikdonkere nacht, het enige wat hij kon zien waren de sterren als kleine puntjes aan de hemel.
7. Waarom had hij ja gezegd?
8. Ze stopte haar vingers in haar oren en hield haar ogen stijf dicht.
9. Wat nou als hij vanochtend niet uit bed was gestapt?
10. Heel lang geleden leefde er een meisje, ze had prachtig rood haar, waar ze zelf een enorme hekel aan had.